

Het stedelijk museum

Afscheid

Ik heb Maurice weergezien

Voor een zwarte tent en in onze rug

Een andere

Binnenin ging het tumult los

Ik wist hij hield van Francis

En bezocht ooit zijn atelier

Hij zat in een rolstoel nu

en ik steunde op twee stokken

Maar ik was geopereerd

In mijn toekomst zat een gaatje

Hoe gaat het met jou? vroeg ik

En ik hurkte zo goed en kwaad als het ging

en keek hem in de ogen

En zag wat ik vaker had gezien

De dood

En angst

En hij vertelde

Zo goed en kwaad als t ging

En ik dacht aan de dia shows in de zwarte tenten

En ik dacht wat doen wij hier

Dive to the light darling

En ik vertrok

En hij ook voor eeuwig